

Trondheim:

På en Nordkapp tur, eller måske bare på en tur til Norge, kan det stærkt anbefales at bruge en dag eller to i byen. Her er så meget at se og opleve. At man skal give sig god tid.

I Trondheim lever historien og samtiden sammen i harmoni. Byens arkitektur og beliggenhed skaber en fin ramme.



Har man først set byen, glemmer man den aldrig igen, den har intet med Oslo at gøre de to byer er så forskellige, at man ikke skulle tro at de lå i samme land.

Hvad er det så som gør Trondheim så speciel. . Der er rigtig mange ting. Her kan nævnes.

For Trondheim er meget andet en Tordenskjolds fødeby, det er Norges 3 største by. Og landes næst ældste. Trondheim, eller Nidaros, var Norges første hovedstad.

Sagaen fortæller at Olav Tryggvason grundlagde byen ved udløbet af Nidelva i 997. Arkæologer har imidlertid påvist bosætning ved Nidelvas munding længe før 997.

Først ved sin død på Stiklestad i 1030 udløste Olav Haraldsson kræfter som fik Trondheims historie videre. I det øjeblik den jordiske Olav åndet ud, blev martyren, himmelkongen, født. Helgenkongen Olav Haraldsson blev gravlagt her i 1030. Over hans grav blev Nidarosdomen bygget, og byen blev Nordeuropas pilgrimsmål som kom her for at søge trøst, hjælp og helbredelse.



Fra 1153 til reformationen i 1537 var Trondheim landets ærkebispesæde

Nidaros domkirke... er nok det mest kendte og storslåede bygningsværk i byen. Og er bestemt et besøg værd.

Der siges om Nidaros domkirke... at den har skæbne fældes med Norge, sådan at dens epoke af storhed, og forfald spejler fædrelandets skæbne.

Kirken er bygget der hvor Olav Haraldsson blev gravlagt, den er bygget over en periode på 300 år fra 1030

–1338 hvor kirken brændte første gang.

Genopbygningen var næppe færdig i 1537 da reformationen kom. Herefter forfaldt kirken og endte med at kun være en lille sognekirke, helt frem til Norges selvstændighed i 1814. Nu skulle Nidaros domkirke rejses af ruinerne ligesom moderlandet Norge. Fra 1869 og frem til 1969 (også efter er der lavet restaureringsarbejde)



I dag ser vi et imponerende bygningsværk. Ført tilbage til sin storhedstid i 1300 tallet... her kan man så spørge, hvem skal vi beundre: fortidens bygningsværk eller nutidens arbejde. Her forstår man at ingen af delene har været så lige til. Læs hele Nidaros historie under link

Et besøg på Erkebisppegården, som er et af nordens ældste bygninger, vil fortælle meget om kirken historie. Samt om byens historie. Her findes flere forskellige museum.



Trondheim har flest bevarede træ huse i norden. Den mest kendte er nok Stiftsgården Kongefamilien slot når de er i byen. Som er et "lille" træ hus/palæ med 140 værelser ... Trondheim har mange af den slags herskabsboliger rundt om i byen. Som alle er skabt i midten af 1700 tallet. Hvor handelslivet blomstrede. De store herskabsboliger er alle store træpalæer, der alle blev bygget for at vise at der var råd til det, det var om at få det største hus.

På torvet findes en livlig handel sted. I et af de store gamle villaer her, er der lavet et stort indkøbscenter



Eller gå en tur langs Nidelva og se på de gamle "Bryggene" købmandsgårdene på pæle ud i vandet. Som også er kendt fra Bergen. Gå en tur over den gamle by bro "lykkens portal" for at komme en tur om til "Bakklandet" .også kaldet Trondheims Paris. Er en idyllisk bydel. Her er noget for en hver smag , fortovsrestauranter, cafe , og butikker m.m..



Fra havnen kan man segle over til øen Munkholm. Som i gamle dage var et fængsel, det var her at Danmark sendte Griffenfeld hen for at afsone sin fængselsstraf i 1680 – 1698. Griffenfeld er begravet i Vær kirke i Jylland et år efter sin løsladelse.



Eller besøg den nye bydel Neder Elvehavn, som tidlig var et stort skibsværft område, som i dag er omdannet til et moderne butikscenter cafe / restauranter, samt lejligheder alt sammen indviet i 2003 . Et sted med meget liv.



<http://www.trondheim.com/omtrondheim/>

Læs meget mere om byen Trondheim her, det er en kanon god hjemmeside som byen har lavet... her er til mange timers læsning. Og måske får man så lyst til at se lidt mere af byen hvis / når man besøger den...