

USA 2017

Fredag d. 26.5.

kører vi til Fredericia for at spise aftensmad sammen med Lis og Peter, inden vi snupper et par timers søvn. Vækkeuret ringer kl. 02.15 og vi får lige en hurtig kop kaffe inden vi kører til Billund.

Vi havde smurt et par skiver brød med ost og lavet en termokande kaffe, som vi nød inden vi tjekkede ind. Så venter Bording adgangen, vi har i mellemtiden fået info om, at vores fly fra Amsterdam og videre til New York er 1,5 time forsinket. Vi når Amsterdam 10 min før planlagt ankomst, men vores fly er stadig forsinket, så vi får lige lidt mere tid at slå ihjel i lufthavnen.

Vores flyvetur foregår i et roligt vejr, maden vi får serveret er både tiltalende og smager godt, så det var da en positiv oplevelse. Vi får en utrolig flot indflyvning, flyets motorer dæmpes og vi glider stille og roligt nedad, indtil vi er tæt på jorden, hvor vi får et lille bump med da flyet rammer landingsbanen.

Vi kommer gennem security uden problemer og skynder os udenfor, så rygerne (3 stk.) kan få nerverne i ro inden vi tager en taxi hen til vores hotel. Nu skifts der tøj efter et hurtigt bad og så skal vi finde et godt sted at spise aftensmad (kl. 00.13 dansk tid) kl. 18.14 USA tid. Vi traver lige en lille tur op til Central Park og går rundt i parken. En flot park med klipper, græs, store træer, tivoli for børn og spændende fugle. Vi kommer forbi Trump Tower med masser af politi omkring bygningen, hvilket nok er en nødvendighed.

28.05.

I dag startede vi dagen med at gå ned i en lille Coffeshop og spise morgenmad, Pandekager med bacon og æg til Niels Erik og Toast med bacon og æg til mig. Dagen i dag er Memorial Day, så da vi trådte ud på gaden, var det et stort virvar af boder der var klar til opsætning. Vejret er til korte bukser i dag, så vi påklæder os dette og begiver os hen for at få vekslet vores voucher til en billet til hoppebussen. Vi når hen til det første hjørne og bliver stoppet af nogen der vil sælge os en rundtur, vi er heldige, at det er det firma vi har købt hos, så vi hopper på bussen for at blive kørt rundt i byen og sparer en lang gåtur.

Vi hopper af bussen nede ved færgen til Liberty og Ellis Island, vi står i kø og venter på det bliver vores tur :(lang næse, vi skulle længere ned på havnefronten for at finde den færge vores billet kunne bruges til. Nå pyt, vi havde en fantastisk sejltur ud til statuen og var glad for at vi havde valgt at sejle, for der stod en kæmpe lang kø på land for at komme op på de udsigtsramper der var omkring statuen. Efter sejlturen blev vi sat af et andet sted og spiste frokost der, inden vi fandt et busstop, hvor vi kunne komme på bussen igen.

Vi står af ved Ground Zero og får kikket på de to tomme steder, hvor tårnene har stået. Det er tankevækkende, at være det sted, hvor der så mange mennesker omkom. Vi kunne høre på folk, at vi ikke var de eneste der var berørt af stedet. Når man står på stedet, er det ufatteligt, at de to fly overhovedet kunne ramme uden at støde på de andre bygninger, men det var nok fordi de to tårne var noget højre end de andre bygninger. Der er nu bygget de første 3 bygninger af 7 der skal opføres på stedet, heraf er den ene lavet af en dansker. Den første der blev bygget var et shoppingcenter som udefra lignede et fly, ja faktisk mange fly-vinger oven over hinanden, den anden var Hotel Hilton og den sidste og flotteste var den danske.

Vi trasker lidt mere rundt for at finde endnu en bus, så vi kan komme hjemad, nu er klokken 18.30 og vi skal gøre klar til at gå ud for at finde noget aftensmad.

29.05.

I dag har vi planlagt at tage turen uptown, så efter morgenmaden finder vi den bus der kører nordpå. Vi starter turen i nogenlunde tørvejr med små byger, men får da lige et par ordentlige regnskyl med på vejen, så våde og kolde, hopper vi af downtown for at finde et sted vi kan få lidt at spise og også få lidt varme.

På vores tur rundt, kommer vi forbi den brandstation, som mistede alle mand ved angrebet på de to tårne. Er smart parkeringssystem smutter vi da også lige forbi. Vi havde en fantastisk 86 årige kvinde som guide på turen, og hun fortalte mange små historier om de ting vi kørte forbi. F.eks. fortalte hun at de små døre, der var under trapperne til husene, var beregnet til de ansatte, da de ikke måtte bruge hoveddøren, rent Upstairs/Downstairs stil. Vi kom forbi Guggenheim Museum, det hus hvor Jackie Kennedy boede, John Lennons hus, og mange flere. Vi skilles og går hver til sit, så vi sætter kursen mod Empire State Building, hvor vi tager elevatoren op til 80. sal, går ud og kikker ned, det er en sjov oplevelse at stå og kikke ned på de huse, vi knap nok kunne se toppen af nede på gaden. Vi fortsætter op til 86. etage for at se det hele en gang til, bare lidt mindre. Godt trætte får vi købt et datakort til mobilen, inden vi tager hjem til hotellet for at få varmen og vente på at vi alle er samlet inden vi skal ud og finde noget aftensmad.

30.05.

I dag fik vi spist morgenmad på den lille Coffeshop ved siden af hotellet, de sidste ting bliver pakket i kufferterne og vi venter på at vores taxa, som skal køre os til udlejningsstedet, kommer.

Da vi efter en times køretur ankommer for at afhente bilen, er der vild panik på stedet. Der er åbenbart en del afleveringer i dag, men vi får da anvist den bil vi skal køre i. Den skulle være klargjort, men ved nærmere eftersyn, er der flere ting der er i stykker. En smadret kop, en urengjort håndvask, en dør til brusekabinen der ikke virker samt at den også er beskidt, et beskidt køleskab og lidt andre ting også. Nå, tingene bliver lavet/rengjort (det var åbenbart en mand der havde klargjort vognen:)) og vi starter med at køre mod Walmark for at handle ind. En sjov tur, der efter Gps'en ledte os ind i et villakvarter, vi skal nok lige have lært den at vi ikke er i DK, så den skal søge på en anden måde. Nå vi finder et sted og spørger om vej, vi skulle endnu 5 mil længere ud og der finder vi det selvfølgelig på den anden side af Highway - op på første afkørsel, hen over vejen og endelig er vi der. Denne gang havde vi tid nok til at gå rundt, men efterhånden tog manglende frokost over, så vi fik betalt, spist frokost og kørte efter anvisning fra en hjælpsom mand, videre mod overnatningsstedet vi havde planlagt.

Det viste sig, at vi måtte en tur ind omkring New York efter den anvisning vi havde fået, så for at ramme den vej vi havde valgt at skulle køre på, valgte vi at fortsætte så langt som muligt inden det blev mørkt. Vi fandt en hyggelig naturplads ved noget der hedder Hammonasset, en plads der ligger tæt på vandet. Vi får lidt aftensmad og en kop aftenkaffe inden vi går til køjs efter en lang køredag.

31.05

Morgenmad, planlægning af dagen. Vi kører mod Cape Cod, hvor vi skal ud og sejle og se på hvaler. Dagens køretur foregår mest i regn, men vi får handlet ind til de næste 23 dage, dels af det vi "glemte" fordi vi ikke kunne finde det og dels kød til et par dage.

Vi er kommet ud på en af de længere køreture, men da vi har hentet næsten ½ døgn på turen i går, vælger vi at fortsætte så langt som muligt, så når vi nået til Nickerson State Park, et naturreservat, hvor vi skal overnatte. I morgen får vi så styr på sejlplanen og hvad der ellers er at se i området.

Vi er kørt gennem Connecticut, Rhode Island og Massachusetts på vejen til parken. Lejerchefen fortalte, at der er mange forskellige fugle, og Peter kom helt op og ringe, da han fandt ud af, at den hvidhovedede ørn lever her i området, så den håber vi at få at se.

Vi slutter dagen af med en dejlig grillstegt kylling, bagt kartoffel og salat - en god flaske vin og så skal vi tidlig i seng, så vi kan komme tidlig op i morgen.

01.06.

Efter en god nats søvn, spiser vi morgenmad i solskin. Vi køre hele naturparken rundt og stopper ved badehuset. Nu kan vi alle fortsætte mætte og rene. Vi ser både Amerikanske Fasaner og Blåryggede Skovskader.

Vi kører til Provincetown og er så heldige, at vi kan nå båden kl. 12.30, så vi smutter lige på en 3 timer lang sejltur ud til det sted, hvor hvalerne opholder sig. Vi ser mange vandkaskader og rygge på hvalerne, men de er meget hurtige til at dykke ned igen, så det er svært at fange dem på video/kamera. På vejen tilbage til havnen, trækker skyerne sig sammen og vi når næsten op til bilen i tørvejr, inden regnen styrter ned. Efter en tiltrængt kop kaffe og ophold i regnen traver vi en tur ned i byen, hvor vi fik handlet lidt øl og vin ind til maden - her vil jeg lige lave en ups til gårsdagens fortælling, stedet hedder Cape Cod og vi handlede ikke ind til 23 dage, men til 2-3 dage :)

Tilbage til bilen vil vi finde en overnatning, men den plads vi kommer til har lukket for indtjekningen, så vi kører ned til gårsdagens overnatning og tager endnu en nat sammen med fuglene. Den sene ankomst hertil, betyder at den planlagte aftensmad bliver ændret til 2 Hotdogs til hver. Nu har mørket sænket sig, og vi gør klar til en kop kaffe og et spil kort, inden vi trætte af dagens oplevelser finder sengen.

02.06.

Vi har alle haft en rolig nat og har fået sovet ud, så i dag tager vi en slapper. I dag er det Lis & Peter der har maddag, så vi sætter os til at drikke en kop kaffe, medens vi venter på morgenmaden. Vi planlægger dagens videre forløb - vi vil blive på pladsen og nyde solen, imedens går Lis og Peter en tur ned til den store sø, for at kikke på fuglelivet.

Vi snakker om at køre ned til det sumpområde vi så på vejen op til Cape Cod og så videre derfra mod næste position. Efter en hurtig frokost (klap-sammen-sandwich) kører vi, men får da en lang næse, fordi vi kører ned ad Highway 6A i stedet for Highway 6 som vi kørte op af, så vi kommer ikke forbi det sted vi gerne ville se. Vi handler ind i en lille butik i Sandwich (altså byen)

Så vi kører i stedet for mod Massasoit Naturpark, hvor vi gerne vil overnatte, men da vi når frem, finder vi ud af, at campingpladsen er blevet sløjfet, og parken lukkes for publikum kl. 19.00, så vi må videre lidt længere ud af vejen, indtil vi kommer til en KOA plads. Vi får lige en byge, så vores plan om at grille, hænger i en tynd tråd.

03.06

Efter en overnatning på den, indtil nu dyreste plads, får vi morgenmad, tømte diverse tanke og fået et bad, kører vi ad Highway 95 mod Albery.

Vi gør et stop i Leominster og får provianteret og tanket inden vi kører videre. I Ewing gør vi holdt for at drikke kaffe med nyindkøbte donuts uden huller (fordi Peter har spist alle donutshullerne) vi fortsætter af de små lokale veje og da der lige pludselig dukker en antikhandel op, drejer vi derind. Det var en spøjst oplevelse at gå derind. Alt var sorteret op og enten hængt op i loftet eller stillet på hylder, f.eks. var der en hel reol med hyldeknægte, en med lertøj, en med dørhåndtag o.s.v. o.s.v.

Vi har flere overnatninger under overvejelse, men det ender op med at vi køre ind på Mohawk State Park, en dejlig naturplads med floden løbende lige nedenfor. Her er både bad og toilet, så vi kan blive frisket op inden vi skal køre i morgen tidlig.

Vi griller en stor kottelet og får røstede kartofler og salat til, inden vi sætter os til rette, med en god kop kaffe og en skål frugt, omkring lejrålet. Inden vi går i seng, er der mørkt som i en negers r.....

04.06

Morgenmad og en gåtur ned til floden der løber lige ved siden af os. Vi fandt oplysninger om et udsigtspunkt, som skulle kunne vise os et vue hele veje rundt i området, så vi parkere bilen og går opad og opad, indtil vi når toppen. Vi skulle nok have været kommet for 20 år siden, for udsigten blev blokeret af høje træer smile-humørikon:) så vi går ned til bilen igen og kører videre. Vi kommer til et udsigtspunkt lige midt i et hårnålesving, men der var gjort plads til at man kunne stoppe, så her fik vi vores vue.

Vi fortsætter til Troy nær Albery og får handlet lidt inden vi kører videre mod Corning, hvor vi i morgen skal ind og se et museum der udstiller 3500 års glaskunst.

Det blev til en lang køretur i dag, og vi er nu nået til Newton Battlefield State Park, hvor vi vil overnatte, så grillen findes frem og vi gør klar til aftensmad, der i dag bliver serveret af Lis og Peter. Vi har fundet en god fordeling på hvordan vi fungere sammen, så vi skiftes til at lave mad, så vi tøser kan holde feriedage på skift. Diverse indkøb foregår også på skift, og den ene dag skylder vi penge og den næste dag skylder vi ikke :) men i bund og grund går tingene lige op :)

05.06

Efter at vi først har fået slået uinviterede myg ihjel, går vi i seng. Kl. ca. 5.30 kørte vores nabo fra pladsen, så var det sket med at sove mere. Så i dag fik vi tidlig morgenmad og er fremme ved Corning Glas Museum til åbningstiden kl. 10.00

Vi aftaler at gå rundt hver for sig og mødes kl. 12.00 igen, så kan vi se om vi er nået igennem eller der er nogen der skal bruge mere tid. Det var en god oplevelse at gå rundt og se starten på glassets historie, indtil fibernet i dag - en udvikling der var sjov at følge fra det første glas, der mest lignede ler, til flere hundrede år senere at kunne fornemme glasset, som så igen nogle hundrede år senere bliver det vi i dag kender som glas. Det er utroligt hvor meget forskelligt man kan bruge glas til.

Vi tager shufflebussen ned til den historiske bydel, det var endnu en spøjst oplevelse, de fleste af butikkerne var lukket, så det var mest bygningerne vi kunne forholde os til. Peter får endelig købt en lighter, han mistede den han havde, fordi Lis glemte den på en sten.

Vi bliver enige om at handle ind til de næste 3 dage, hvor vi skal rundt i området omkring Niagara Falls, vi snupper lige en hurtig frokost inden vi kører til næste overnatning i Letchworth State Park. Vi ankommer i fornuftig tid, så vi kan få lavet aftensmad (det er vores maddag i dag) så vi laver en gryderet af det sidste af den steg vi købte, som blev til 2 x koteletter også.

06.06

Vi har for første gang på turen prøvet at gå tidligt i seng, kl. blev ikke mere end 21.15 før vi drattede om og alle sov mere eller mindre 10 timer, så vi har været trætte. Vi spiser morgenmad i selskab med Chip og Chap + familie, de hoppede rundt omkring os, så vi fik virkelig beundret de små kræ. Alle mand smutter også lige en tur i bad inden vi kører ned for at tømme tankene, så nu dufter både bil og passagerene dejligt :)

Øv nu blev det regnvejr og vi har planlagt at skulle stoppe ved de forskellige udsigtspunkter, men vi er heldige, at regnen stopper hver gang vi skal ud. Da vi stopper ved Middles Fall, ser vi en kongeørn og et par små kolibrier. Næste stop er Mount Morris Dam, som viser sig at være en udtørret dam, lavet til at tage overskudsvand fra stormflod m.m. Medens vi står der og kikker, ser vi 9 Turkey Eagle, en lille men flot ørn.

Vi fortsætter nordpå mod Ontario Lake, på vejen finder vi en Walmart, så vi vender bilen og kører derind og handler det tøj, vi har planlagt at købe herovre. Vi får også fyldt gas på bilen, selvom test-knappen viser næsten tom, viser det sig at vi har 7 gallon på stadigvæk.

Vi havde håbet at kunne køre fra regnen, men det lykkedes ikke. Vi vælger derfor at køre ind for natten kl. 16.15 på Hamlin Beach State Park, som ligger lige ud til søen.

07.06

Så dejligt at solen skinner fra morgenstunden af, så bad, morgenmad, tømning af diverse tanke og vand på, så er vi klar til at køre. Vi gør holdt for formiddagskaffe i en mindepark "Memorial Tree Garden" i Newfane. Vi bliver forsinket på turen videre frem, fordi vi ender op i en kø i forbindelse med 4 store lastvogne, der skulle male striber på den vej vi skulle, så med 10 miles/timen bruger vi næsten 1 time på at køre et lille stykke.

Nå vi når overnatningsstedet tæt på Niagara by, bliver tjekket ind, købt oplevelsespas og fundet vores plet. Vi kører op til Shuffle-bussen for at køre rundt i byen, men står af ved Visitcenteret for at forhøre os om de ting der skal opleves. Det høje tårn man kan komme op i, viser sig at stå på den Canadiske side, så det bliver i overmorgen vi tager dertil. Efter at have brugt den tid der var tilbage, inden den sidste bus kører retur, er vi nu kommet "hjem" på pladsen, spiser aftensmad og går ned til søen for at se på solnedgangen.

Her kommer vi til at snakke med en mand, som er her i en af de store busser med udskudssider, og da Lis og Peter aldrig har set sådan en indeni, får vi lov til at komme på visit. Det var en dejlig oplevelse og vi brugte over en time på at snakke, så skønt at møde åbne mennesker. Vores nabo er også en spøjst oplevelse, de medbringer både hund og kat på deres ture, det er der jo ikke noget forkert i, men at katten bliver kørt rundt i en klapvogn, har jeg aldrig set før.

Nu er vi nået halvvejs på vores tur rundt, det har været en oplevelse uden lige, så den sidste halvdel skal nok også blive fyldt med oplevelser.

08.06

I dag er vi nået til at have brugt det halve af tiden i USA så vi står tidligt op (kl. 6.00) spiser morgenmad m.m. inden vi kører ind til Niagara by, så vi er der når attraktionerne åbner kl. 10.00.

Vi parkerer bilen og tager Shufflebussen ind til det første sted vi vil starte dagen med - " Maid of the Mist" en sejllads ud til vandfaldene. Vi bliver lidt våde af den tur, men for pokker hvor var det smukt og bevægende, at være en lille båd under det store vand. Efter sejlturen går vi over på den anden side for at komme ind under vandfaldet ved "Cave of the Winds" blev vi våde? ja mon ikke, men fantastisk at se på vandmassernes kræfter, ikke mindst larmen, der er øredøvende.

Da vi er blevet tørre, får vi en sandwich og så går vi videre til næste oplevelse - min fødselsdagsgave (på forskud) - en tur med helikopter ud over vandfaldene. Var det ikke flot at se det fra vand- og landsiden, så var det overskønt fra luften, der kunne vi se og overskue det hele på en gang.

Vi hopper på bussen igen og kører ud til "Three Sisters Island" tre sammenhængende øer, her er også en fantastisk natur og medens vi står og kikker ud på vandmasserne, der kommer tordnende ned, får vi øje på et hul øverst oppe i et vissent træ, lige pludselig stikker der et lille hoved ud, det er en spætteunge og med lidt tålmodighed ser vi også moderen komme tilbage med mad til ungen.

Nå ja, så fik vi da også lige turens første is. Nu er vi mætte af oplevelser og tager hen og henter bilen, så vi kan køre tilbage til pladsen og få en gang hurtig aftensmad. Jeg tror også, at der er nogen der skal tidligt i seng i dag

09.06

Så er det den canadiske side af vandfaldet vi skal se i dag, så vi står igen i dag tidligt op, går i bad, får spist, sagt farvel til vores "nye venner" og tømt diverse tanke.

Vi kommer ind i Canada uden problemer, finder en parkeringsplads og går langs med floden op til begyndelsen af faldet. Igen var det et fantastisk syn, at se hvor meget kraft der er i vandet, jeg tror at vandet nok faldt ned i en bredde af 1 m fra bjergkanten til ydersiden af vandet, og her kunne vi rigtigt høre "brølet" fra vandet. Tilbage til bilen, finde Taxfree-shoppen og købe ind for så igen at krydse grænsen, denne gang til USA.

På vejen videre finder vi en den Quilt-butik Lis havde hørt om, det viser sig, at det var en lille butik på en stor vej :) men hun får da købt et stykke stof med hele USA,s frimærker på, så nu kan Peter få en taske til sine frimærkemapper så de kan transporteres standsmæssigt når han skal i frimærkeklubben.

For at komme til det næste stop på ved Lake Erie kører vi af Highway'en, over et par store broanlæg, vi stopper ved "Welcome Center" hvor vi går ind for at få noget materiale om området, vi får også lige lavet en reservation på "Presque Isle Passage" så videre det går - UPS hvad var dog det der kaldte? Walmart here we come - ind og få handlet til de næste par dage, inden vi når overnatningspladsen 7 mile udenfor byen

Så nu venter vi på at Peter får set sin pipfugl i morgen :) han fik lige et hurtigt glimt af den på vejen hertil, så i morgen tager Lis og Peter ud på en lille landtange, her skulle det kunne lykkedes for ham at få set "The Boldhead Eagle", Vi andre tager på bytur ned til det Maritime Museum for store sejlskibe.

10.06

Vi vælger at tage endnu en overnatning på pladsen, da vi ellers ikke kan nå at se det vi gerne vil. Så vi spiser morgenmad og Lis & Peter får smurt en madpakke, da de gerne vil ud at gå på den halvø, der ligger lige udenfor byen, og vi gerne vil på det Maritime Museum.

Vi kører ud til den sidste parkeringsplads tæt på stierne og sætter dem af, så vender vi bilen og kører tilbage til byen og museet. Vi er så heldige, at skibet stadig ligger ved kaj, så medens skibet gøres klar til afgang, får vi lov til at komme ombord og se skibet, som er en kopi af "Niagara" det sejlskib, der var årsagen til at amerikanerne vandt krigen mod englænderne i 1815. Vi går fra borde og ind i museumshallen og ser på de udstillede ting.

Vi ser skibet stævne ud, og møder et par, der kørte i en gammel Toyota AC fra 1990, som vi snakker med. De har 2 store hunde med i en bobil, der ikke er så stor som vores er, og ja, bilen ser også ud derefter. Vi kører ud for at hente Lis & Peter, vi ankommer ca ½ time for tidligt, men de er også ankommet, så vi sætter os på stranden og drikker en kop kaffe, inden vi kører tilbage til pladsen for at få lavet aftensmad.

En dejlig og hyggelig dag, uden stress og jag, så nu er vi klar til at køre videre i morgen tidlig .

11.06

Så tager vi afsked med Lake Erie og køre mod "Allegheny National Stats Skov" På vejen stopper vi op i Waterford, hvor der var en bunke "Old American" biler samlet på byens parkareal. Skønne amerikaner øser og bedstemor And biler, real stuff.

I Yongsfield holder vi frokostpause og som altid slår det aldrig fejl, at vi når vi er færdige med at spise og kører videre, finder et sted, der er meget mere hyggeligt. Vi fortsætter turen og vil finde vores overnatningssted "Twin Lake" men det er lidt svært at finde, så vi må lige runde Wilcox for at finde vejen ind. Bedst som vi kører ind i området, mødes vi af en bro med en højde på 10 feet og vi er i følge papirerne på bilen 12 feet, så Peter står ud og går over på den anden side for at se om vi i det hele taget kan komme igennem - det går lige :) 5 cm i overskud, så vi kommer igennem og finder frem til pladsen. Et dejligt sted, som vi dog skal dele med en masse myg og bitte små sommerfugle.

Aftensmad, hygge med kortspil og kaffe

12.06

"Twin Lake" var et rigtig hyggeligt lille sted, med plads til 19 enheder. Vi aftaler, at vi kører bilen ned til den ene sø (som er tilbage ud af to) her spiser vi morgenmad og Peter udfordrer os til at hoppe i søen, første mand (og eneste) i, vi andre vælger at lade være.

Niels Erik og jeg gik en tur omkring søen - 10 min - inden vi pakker bilen sammen og kører videre. I dag er det Peters køredag, så vi kan sidde bag i bilen og nyde naturen. I Ridgway tanker vi og får vasket forruden, sikke da et udsyn vi fik, nå men videre af de små lokale veje indtil vi kommer til S.B. Elliot State Park, hvor vi spiser frokost tæt på det højeste punkt i Pennsylvania, vi snupper også lige en kop kaffe inden vi fortsætter.

Jeg er rendt ind i endnu en gang blærebetændelse, så i Mosshannon må jeg lige en tur omkring deres lægehus og ja, den var god nok. Så ind på et apotek efter medicin (2 piller x 7 dage) Pris: lægen 93 USD, apotek 24 USD - godt vi har en forsikring vi kan få returneret nogle af pengene fra.

Vi fortsætter videre og efter et par forkerte valg af veje, ender vi i "Bald Eagle State Park" hvor vi bliver for natten. Da klokken hjemme i DK runder midnat, rejser Peter, Lis og Niels Erik sig og synger fødselsdagssang for mig :) elsker den tanke, at jeg har fødselsdag i 30 timer - tak for sangen, elsker jeg alle.

13.06

Så er det i dag, at Lis skal have sin drøm opfyldt, så vi kan ikke komme hurtigt nok af sted til Lancaster/Farmland. Vi får dog tid til at spise morgenmad og også få et bad inden vi kører ud på Highway'en i stedet for de små veje, vi ellers har forsøgt at køre på.

Frokosten spises i Thompsonstown, hvor Lion's havde sponsoreret en rasteplads, så vi kunne sidde i skygge med en let brise og spise. En kop kaffe blev det også til, inden vi kørte videre.

Kl. ca. 17.00 rammer vi campingpladsen, efter først at have besøgt byens Visitor Center, hvor vi fik en rigtig god betjening, masser af tips og brochurer materiale. Nu sidder vi og damper af, efter en varm dag/køretur i ca. 36 graders varme, inden vi skal ud og spise i aften smile-humørikon:)

Kl. 18.30 går vi lige en lille km tilbage, hvor vi kom fra, for at besøge "Millers" som vi fik anbefalet. Her fik vi en stor Burger, inden vi gik tilbage og drak aftenkaffe og så i seng kl. 22.30. Ved siden af restauranten lå en Quilt-shop, som vi selvfølgelig lige skulle ind i, men det var mest færdige ting der var til salg.

14.06

Morgenmad og så af sted til gaden med alle Quiltbutikkerne. Vi går lidt rundt og kikker, og da Lis i den anden butik vi var inde i, næsten ikke kunne løsrive sig, ja så blev vi enige om at dele os op. Vi spiser lige en hurtig frokost inden vi skilles og aftaler afhentning kl. 18.00

Vi kører rundt i området og stopper ved IHOP - en forretning kun med pandekager i alverdens afskygninger. Selvfølgelig skulle vi have en hver, så vi valgte forskellige, som vi så kunne dele - en med Nutella & banan og en med Jordbær og smelteost - jeg fik en stor kop Chokolade m/flødeskum og Niels Erik fik Iskaffe til.

Vi er rendt tør for kaffe, så vi tager da også lige en tur omkring Walmart, nå ja, så fandt jeg da også lige det træstativ til mine spoler, som jeg ikke måtte købe i det første Walmart vi var i, jeg fandt også lidt sjovt stof, som jeg købte et stykke af.

Vi er kørt forbi nogle steder, hvor "Christmas Tree Shops" lå, så den skal vi da også lige ind forbi og se, ingen julepynt, men masser af tingeltangel, en butik der mest lignede en sammenblanding af Søstrene Grene, Ikea og Tigeren.

Kl. 17.15 kører vi til afhentningsstedet og samler Lis og Peter op, så hjem til pladsen og nyde en stille øl inden vi tømmer lidt mere mad ud af køleskabet, vi er nu sidst på turen, så vi skal have brugt op af vores forskellige mad- og drikkevarer.

15.06

Morgenmad, bad, planlægning af dagen, som nok lyder Quiltbutikker til Lis og Peter. Vi vil køre ud for at finde en butik med broderitråd og en med campingting.

Vi starter ud med at køre til "Intrcourse" for at køre med hestevogn rundt i "Farmland" Vi havde en god tur, med en ung dame som kusk. Hun fortalte om området og den måde man lever på hos dem, hun svarede også på de spørgsmål vi stillede hende. Efter endt køretur kørte vi hen for at sætte Lis og Peter af ved "Bird in the Hand" og vi kører ud til den butik jeg fandt på nettet, som solgte broderitråd. Vi finder stedet og da vi kom ind, viste det sig at være et stort supermarked i stof og tilbehør m.m. så da jeg havde

fundet noget tråd der var på tilbud, gik vi ud igen. Næste stop er en campingforhandler :) og igen blev vi overrasket, da der stod 7 gamle RV'er og en bygning med 3 garager, så vi vender om og kører tilbage til "Intercourse" hvor vi gik bag bygningerne ind i nogle små gader. Bagefter lavede vi en kop kaffe og blev enige om at køre til opsamlingsstedet, selvom det var 1 time før aftalt. Godt vi gjorde det, for på vejen derhen så vi Lis og Peter komme gående, det viste sig at det område de ville udforske, var lukket om torsdagen, så de var begyndt at gå os i møde.

Vi kører ud til et Outlet, så Peter kan få købt sig et par Skechers Sko. Da han kom ud fra butikken, sang vi fødselsdagssang for ham (62 år) Vi skulle ud og spise aftensmad og Peter inviterede os på middag "Ihop" hvor vi fik noget dejligt mad, men da indetemperaturen nærmest er i minus, skynder vi os at spise, så vi kan komme ud i varmen igen - lidt ærgerligt, men vi blev da mætte.

Nu er vi kørt tilbage til pladsen og sidder og slår mave (banker armene i kuskeslag :) inden vi slutter dagen af med en kop øl/kaffe.

16.06

Vi spiser morgenmad og ønsker Peter tillykke med dagen, også 30 timers fødselsdag til ham. Den lille ged fodres med de sidste stykker toastbrød, et bad og så afsted.

Vi kører og kører og forsøger at komme udenom Philadelphia, men pludselig er vi endt midt i en bunke betalingsveje - øv øv - og for at det ikke skal være løgn, så ender vi også i en kæmpe kø p.g.a. en ulykke - det tog kun 45 min. at køre et kort stykke vej.

Så nåede vi endelig frem til den sidste overnatningsplads "Cheesequake" State Park. Det er så også sidste gang vi bruger vores grill, men det bliver et fantastisk sidste måltid den frembringer. Nu skal der pakkes kufferter, mon vi kan have alt????? om vi når rengøring af bil i aften, eller først i morgen må vi finde ud af, hen af vejen.

Dette bliver så de sidste ord inden jeg/vi igen er i DK, efter en oplevelsesrig tur sammen med vores gode venner - og ja vi er stadig venner, nu med en fælles oplevelse, som vi kan snakke mange timer om i fremtiden .

18-06

Så er vi i Danmark igen, vi fik afleveret bobilen og tog en taxa til Lufthavnen - vi kom i god tid, så vi skulle lige slå 4 timer ihjel inden vi kunne tjekke ind. Der stod en bagagevægt i hallen, og for sjov prøvede vi at sætte vores kufferter på vægten, det var godt vi gjorde det, for selvom vi havde en vægt med og havde vejret kufferterne, var der overvægt på den ene af de to vi hver i sær havde med, så ompakning på stedet, så var vi i hvert fald på den sikre side smile-humørikon:)

Turen gik uden forsinkelser, men vi fik ikke megen søvn fra USA til Amsterdam, da der bag os sad en enlig mor med en 3-4 årig dreng, der ikke lavede andet end at skrigte og råbe, så vi var ved at blive vanvittige, men jeg havde også lidt ondt af moderen, for det så ud som om hendes søn havde en form for autisme - tror nok at jeg ville have givet ungen en sovepille, hvis jeg havde været hende .

Nå aftensmaden på flyet var denne gang super god, den smagte godt og var til at spise, morgenmaden var til gengæld ikke noget at råbe hurra for.

Vi får kørt Lis og Peter til Fredericia og afleveret dem, tak for nogle fantastiske dage sammen med jer - godt venskab overlever 18 dage, 4 mennesker på 24 m², vi skal nok få mange timer til at gå med at snakke tur - elsker jer begge to smile-humørikon:)

Hjemme får vi smidt kufferterne ind og hilst på Henrik og Lisa, som lige var forbi. Padderokkerne havde haft frit råderum, så jeg overfalder dem og får halvdelen ryddet - så på sofaen et par timer - udpakning af kufferter - rent og nyindkøbt tøj ligger nu på sofaen og vasketøjet ligger i en kuffert. Resten af Padderokkerne fjernes, mail tjekkes og det indkøbte mad spises - . rugbrød med leverpostej og spegepølse, en himmerigsmundfuld.

Inger og Niels Erik (2117)

